

Dierbare parochianen, beste gasten in ons midden,

Over precies een jaar, in augustus 2023, vinden de Wereld Jongerendagen plaats.

Volgend jaar in het Portugese Lissabon.

Honderduizenden jongeren komen samen om hun geloof te vieren, om toerusting te ontvangen en, last but not least, de paus te ontmoeten.

In de afgelopen decennia is gebleken dat deze Wereld Jongerendagen een motor zijn voor nieuw elan en energie, ook in ons bisdom.

Niet voor niets reizen we met tientallen jongeren vanuit ons bisdom naar Portugal, volgend jaar.

Zoals elke keer hebben de Wereld Jongerendagen ook een thema.

Het thema voor volgend jaar is: Maria stond op en haastte zich met spoed.

Een zin die uit ons Evangelie van vandaag komt.

Want dat doet Maria in ons Evangelie.

Na de aankondiging van de engel dat ze de moeder van de Heer zal worden, staat ze op en reist ze met spoed naar Elisabeth.

Lukas leidt die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth op een opvallende manier in.

Hij vertelt het zo dat de kring steeds kleiner wordt, hij zoomt steeds meer in.

Ze reist naar het bergland, naar een stad in Judea, naar het huis van Zacharias en Elisabeth en begroet daar, in dat huis, Elisabeth.

Lukas bouwt daarmee in zijn tekst de spanning op richting een belangrijke gebeurtenis: de begroeting tussen beide vrouwen.

Vervult van de Heilige Geest is de begroeting van Elisabeth niet zomaar een begroeting, maar is het een tweede aankondiging.

Waar de engel bij de eerste aankondiging aan Maria nog spreekt in de toekomstige tijd, 'jij zult zwanger worden', daar spreekt Elisabeth in de tegenwoordige tijd: 'Jij bent de moeder van de Heer, de moeder van God.'

Deze begroeting van Elisabeth is voor Maria het bewijs dat God gedaan heeft wat Hij bij monde van de engel had aangekondigd.

Het Woord is vlees geworden in haar schoot.

En ze zingt het uit in haar Magnificat.

Maria ontvangt dus een tweede aankondiging: God heeft zijn intrek genomen in het menselijk bestaan, en daarmee redt Hij de mensheid.

Ja, het is een ontmoeting tussen twee bijzondere moeders.

En dat komt vaker voor in de Schrift; bijzondere ouders.

Mensen die menselijkerwijs gesproken geen hoop op de kinderzegen hebben, die dan toch ouders worden van een kind.

Vorige week ging het nog over Isaak, zoon van Abraham en Sara.

Ook zo'n onwaarschijnlijke geboorte.

Maar ook Samson en Samuël waren zonen van mensen die niet meer op de kinderzegen rekenden.

Kinderen die op wonderlijke wijze door God werden gegeven.

Elisabeth past dus in dat rijtje.

Telkens wanneer zo'n onwaarschijnlijke zwangerschap aan de orde is in de Schrift blijkt dat God reddend ingrijpt in de geschiedenis van de mens.

Je kunt dus stellen dat dergelijke zwangerschappen in Maria hun vervulling en hoogtepunt vinden. Nu treedt God definitief reddend op met de komst van zijn Zoon, geboren uit de Maagd Maria. Haar zwangerschap wordt uitgeroepen, geproclameerd, door Elisabeth. God treedt met het Kind dat Maria onder haar hart draagt definitief reddend op. Daarmee wordt duidelijk dat Hij het is, God zelf, die het initiatief neemt om de mensen te redden. Hieruit leren we dat de verlossing en het eeuwig leven niet afhankelijk is van onze prestaties en verdiensten, of van mijn goede wil. Nee, het is eerst en vooral een gave van God, zijn geschenk voor mensen.

En met die wetenschap mogen we kijken naar de ten hemel opneming van Maria. Dat is niet het gevolg van haar inspanning, maar het is dankzij het verlossingswerk van Jezus Christus. Een beetje scherp neergezet kun je dus stellen dat het vandaag niet om Maria draait, maar om de verrijzenis van haar Zoon, waarin zij als eerste deelt. We vieren vandaag op een bijzondere manier een zomers Pasen.

Maria's Pasen, maar ook ons Pasen.
Ieder op zijn eigen tijd
Ieder op zijn eigen plek, zoals de tweede lezing ons zegt.
Ieder op zijn eigen tijd en plek, maar Christus als eersteling.
Bepalend is dus ons verbonden zijn met Christus.
Daarin is de Moeder van de Heer ons voorgegaan.
Laten we dit voorbeeld volgen.
Ons leven lang verbonden zijn met de Heer Jezus Christus.
Door te doen zoals Maria deed: Gods woorden, Zijn boodschap bewaren in ons hart.
Deze boodschap steeds weer horen, verkondigd krijgen en lezen in de kerk en in het persoonlijk leven.
En ons door die boodschap laten activeren.
Door, net als Maria, op te staan, ieder op zijn of haar eigen plaats.
Door geïnspireerd te raken door Gods liefde voor ons, voor alle mensen.
En vanuit die liefde er te zijn voor medemensen in nood.

Maria stond op en reisde met spoed.
Laat deze opdracht niet alleen over aan de jongeren van ons bisdom, volgend jaar.
Kom zelf in actie, in de hoop en de verwachting die de verrijzenis van Christus ons biedt.
De hoop op eeuwig leven, wat er ook gebeurt.
Alleen dan kunnen we de toekomst aan, ook als parochie en geloofsgemeenschap.
Als er wellicht veel staat te gebeuren in onze parochie.
Als het spook van de kerksluiting rondwaart of misschien wel concreet wordt.

Kom zelf in actie, laat mensen zien welke christelijke hoop wij hebben, en we komen, hoe dan ook tot ons doel.

Toen paus Franciscus werd gevraagd met welk doel hij het thema van de Wereld Jongerendagen had gekozen antwoordde hij: 'Met maar 1 woord: Evangelisatie.'

C - Maria ten Hemelopneming

Opb.11,19a.12,1-6a.10ab

1Kor.15,20-26

Luk.1,39-56

Dat we daartoe, net als Maria, geïnspireerd worden door de Heilige Geest.

Geloofd zij Jezus Christus, in alle eeuwigheid.

Amen.