

Dierbare parochianen, beste gasten in ons midden,

Kijkt u wel eens de Max Geheugentrainer?

U bent over het algemeen de doelgroep voor dit televisieprogramma.

Ik moest aan de titel denken bij de voorbereiding op deze preek en heb afgelopen woensdag een aflevering gezien.

Voor de mensen die het niet kennen: Max geheugentrainer is een televisieprogramma waarin senioren door middel van simpele spelletjes hun geheugen trainen.

Zo moeten ze een boodschappenspel doen, een taalspelletje en een zoekplaatje oplossen.

En de prijs? Een kookboek van Heel Holland Bakt...

De geheugentrainer dus.

Misschien is dat wel één van de belangrijkste taken van de Heilige Geest, wiens uitstorting we vandaag vieren.

Jezus spreekt erover in ons Evangelie van vandaag.

Hij geeft op de avond van zijn gevangenneming nog wat laatste lessen aan zijn leerlingen.

Daar aan de tafel van het laatste avondmaal blijft Hij niet alleen stilstaan bij wat er dadelijk staat te gebeuren maar kijkt Hij al vooruit naar de tijd die komt.

Hij heeft het in ons Evangelie over de reactie van de leerlingen op het lijden, sterven en verrijzen van Hem.

Over tijd na Pasen dus.

Deze tijd na Pasen is de tijd van de Helper, zegt Jezus.

De Helper, degene die wordt gestuurd om mensen te helpen en bij te staan.

De Helper die ons met Pinksteren is geschonken, de Heilige Geest.

Hij zal ons helpen, bij het liefhebben van Jezus, bij het ons ter harte nemen van Jezus' woorden.

Hij zal ons alles leren.

En Hij zal ons in herinnering brengen, alles wat Jezus ons geleerd heeft.

De Heilige Geest is dus de geheugentrainer voor gelovigen, voor de kerk.

En die geheugentrainer heeft grote gevolgen.

Dat zien we in de andere lezingen.

Allereerst de eerste lezing.

De Heilige Geest wordt uitgestort over de Apostelen, en ze beginnen in allerlei talen te spreken.

Maar ze spreken niet zomaar in het luchtledige.

Nee, ze spreken over wat ze zich herinneren: Gods grote daden.

De Heilige Geest maakt van bange Apostelen dus getuigen.

Wat een verandering brengt deze actieve herinnering.

Maar het gaat zelfs nog een stap verder, een stap dieper.

De leerlingen die zich laten leiden door Gods Geest worden niet alleen getuigen.

Ze spreken niet alleen maar tegen een aantal buitenstaanders over Gods grote daden.

Nee, in henzelf gebeurt er ook heel wat.

Voltrekt zich ook een wonder.

Hun leven krijgt, door de werking van de Heilige Geest, een heel nieuwe glans.

We lezen het in de tweede lezing: Mensen die zich laten leiden door Gods Geest zijn niet alleen maar leerlingen die zich iets herinneren.

Ze zijn niet alleen maar getuigen die met buitenstaanders staan te praten.
Door Gods Geest ontdekken ze dat ze Gods geliefde kind zijn.
Samen met Jezus ben ik Gods kind.
Wat er ook gebeurt, niemand kan die band met God doorbreken.

Wat heb je nou aan deze ontdekking?
Niks.
Niks, als je de herinnering niet levend houdt.

***En wat is het daarom een geschenk om vandaag het sacrament van het Doopsel te zien.
Zometeen wordt Denis gedoopt.
En na zijn Doopsel wordt hij gezalfd met het heilig Chrisma, teken van de Heilige Geest.
Hij krijgt de Heilige Geest om te getuigen als hij kan spreken.
Om leerling van God te zijn, als hij daar oud genoeg voor is.
Niet voor niets raak ik straks zijn oren en mond aan en zeg: Effata, ga open.
Maar Denis mag zich vooral gaan herinneren dat Hij Gods geliefde kind is.***
Nee, ik weet het, dat lost niet veel op van de negatieve situaties waarin kinderen van God kunnen zitten.
De moeder van Denis kan erover mee praten.
En velen van ons ondervinden het op een andere manier.
Jouw kinschap van God betekent niet dat je gespaard wordt in het leven.
Christen zijn is geen garantie op succes.
Maar het geeft wel zicht op een fundament onder ons bestaan waardoor dat bestaan van ons stabiel is en blijft.
Het fundament van Gods liefde.
Wat er ook gebeurt, hoeveel ik ook te dragen heb, ik ben en blijf Gods geliefde kind.
Het is de Heilige Geest die onze geheugentrainer is.
En daar gebruikt Hij geen spelletjes bij zoals het boodschappenlijstje, een taalspelletje of een zoekplaatje.
Maar wel de sacramenten van de kerk.
Goddelijke geheugentraining, dat zijn de sacramenten van Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Wijding, Boete en Verzoening en Ziekenzalving.
Gebruik ze, misschien wel dagelijks.
Het houdt je geestelijke geheugen scherp, het houdt je bestaan begeesterd.

Geloofd zij Jezus Christus, nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

***Daarom een opdracht om straks thuis maar eens te doen.
Zoek uw doopkaars eens op en steek hem vandaag maar eens aan.
Herinner je je Doopsel, het moment waarop je voor het eerst gezalfd bent met het Heilig Chrisma, teken van de Heilige Geest.
Het moment waarop de Heilige Geest in je leven is gekomen als geheugentrainer.
Hij wil je sinds dat moment steeds weer in herinnering brengen dat je Gods geliefde kind bent.***